

ment heeft alles van zeldzame designerjurken van Yves Saint Laurent, Thierry Mugler-mantelpakjes tot artdecosieraden tegen redelijke prijzen. Bij Uterqüe 5, de nieuwste *highstreet*-winkel van Zara's moederbedrijf Inditex, komen de trendy 'box'-tassen, must-have-schoenen en fonkelende statement-sieraden je tegemoet. **uterque.es**  
Bij Yastik by Rifat Özbek 6 vind je *fashionable* woonaccessoires van de Turkse modeontwerper Rifat Özbek, die eind jaren '80 furore maakte in Milaan en de pagina's van *Vogue* en *Elle* domineerde. Kussens met felgekleurde *ikat*-prints en Anatooolse tulpdesins hebben in de vulling gedroogde lavendel en zijn het perfecte souvenir. Bijpassende moderne tuniekjes en pastelkleurige truitjes met borduursels vind je bij Mapa 7. **mapagiyim.com**

#### HUISKAMERCAFÉ

Bijna elke Nederlandse stad ver-



koopt 1-2-3-kebab die doet vermoeden dat de Turkse keuken alleen uit middelmatig straatvoedsel bestaat. Integendeel: de veelzijdigheid en moderne *east meets west*-benadering maakt dat er veel restaurants zijn om te proeven van een grote selectie van gerechten. De ultieme lunchstop is The House Café 8, de perfecte plek om trendy mensen te begluren. Het café serveert alles van een heerlijke zelfgemaakte appel-limoen-munt-limonade, tamarinde *smoothies* tot munt-risotto-ballen met mozzarella. Ook een *simit*, een soort bagel gevuld met warme feta en gegrilde tomaatjes, weet *speedshoppers* op de rem te krijgen. **housecafe.com**

Bij Juno 9 kun je op het overgroeide tuinterras rustig genieten van een Turkse koffie en een mediterrane hap. **junojuno.com**

#### LUXE LAAN

Langzaam gaat de Rumeli Cad over in Tesvikye, waar ook de prijzen omhoog gaan. Tussen de Burberry, Chanel en andere *high fashion*-paleizen bevindt zich Beymen 10. Het luxe warenhuis van de stad lokt shoppers met kleding van Fendi, Etro en Marni. Zelfs het kindermerk Marie Chantal van de gelijknamige Griekse kroonprinses is er exclusief verkrijgbaar. **beymen.com**  
De losse 'afdeling' Blender 11 is een walhalla voor liefhebbers van schoenen van Repetto, Dsquared en Marc by Marc Jacobs. Ook de rubberen kettingen met afbeeldingen van Karl Lagerfeld en Boy George van Oosters designduo Yazbukey zijn hier te koop. Echte Turkse mode vindt men bij Vakko 12, Turkije's grootste mode-

bedrijf en tevens eigenaar van Vakko fashion & powermedia centre waar hoedenontwerper Stephen Jones zijn creaties voor Dior en Alexander McQueen tentoonstelde. Ottomaanse prints op sjalotjes en het ideale souvenir voor de thuisblijvers: *kumquats* in melkchocolade in cadeauverpakking die oogt als een tulband.

#### vakko.com/tr

V2K 13 is vergelijkbaar met conceptstore Collete in Parijs. Naast kanten jurkjes van Kate Middletons favoriet Erdem Moralioglu hangt er ook Haider Ackermann, Margiela en New Yorks hipstermerk Opening Ceremony. Elke lege muur in de minimalistische winkel toont schilderijen van Sandro Kopp van stijliconen zoals juwelier Waris Ahluwalia en actrice Tilda Swinton. Ook model Erin Wasson is fan van de winkel.

#### v2kdesigners.com/tr

Bij Brandroom 14 is het vooral kiezen tussen de vele gunstig geprijsde designerzonnebrillen.

#### brandroom.com/tr

Doodgescrubd worden door dikke 'wellness-tantes' in de plaatselijke hammam maakt plaats voor genieten in de W Day Spa 15 van het stijlvolle W hotel. Ontspannen begint met een kopje zoete gemberthee gevolgd door behandelingen met jasmijnscrub. Vermoeide voeten komen weer tot leven. **wistanbul.com/tr**

#### DINEREN EN FLANEREN

Istanbul staat bol van de eenvoudige eethalletjes met etalages met de bekende gevulde courgettes, pittige gehaktballen en stapels baklava. Maar dineren en flaneren is er topsport en 's avonds verandert Nisantasi in een Oosterse versie



van Soho. Jetsetmannen met dikke wagens en bohemeisjes in maxi-jurken en strassandalen genieten van de eenvoudige gezelligheid van Casita 16, een klein bistro-achtig restaurant.

Turkse ravioli genaamd *manti* is er favoriet, gevuld met gehakt, met een milde yoghurt/knoflooksaus en pittige peperpoeder. Maar ook *feriye*, een krokantere deegnoodle, is niet te weerstaan. De achterwand is gedecoreerd met foto's van *celebs* en modellen, aangevend dat de modeclub van de wijk hier stopt voor hun dagelijkse diner. **casita.com/tr**  
Iets lager gelegen in de subwijk Akaretler vindt men Libanees/Turks restaurant Ab Jamal Badawi 17 aan de Süleyman Seba Cad, met zijn 1001-nachtinterieur. De sfeer is wat informeler doch chic, met stijlvolle mensen gedrapeerd over gestreepte loungebanken, lurkend aan waterpijpen.

Bij het verschijnen van de maan neemt de drukte en het aantal decibellen echter toe. Buikdanseresen verschijnen en de strakzittende Dolce&Gabbana-bloesjes worden opengeknoopt om mee te kunnen swingen.

Aanrader: nafeesten in Reina 18, Roberto Cavalli's favoriete *all white*-nachtclub, met diverse restaurants en bars. Een kleine taxirit van 8 euro brengt je rechtstreeks naar de verzamelplaats van alle heupschuddende nachtvlinders.

Drankjes zijn er beangstigend prijzig, maar Turkse 1001-dancehits, het aanmeren van rijkelui met hun jacht en het uitzicht op de Bosphorus zijn onbetaalbaar. **www.reina.com/tr** ■

## en duisternis in Texels nationaal park

Van geen van de twee is duidelijk of er een gastenverblijf in is gevestigd. Toch maar even opbellen dus, voordat we lukraak bij een van de huizen aanbellen. „Er staat nergens dat hier een b&b is omdat we middenin een nationaal park zitten,” legt Antoinette telefonisch uit. Tegelijkertijd zien we de voordeur opengaan van het huis met het rieten dak. „En dan mag je nergens je naam op schrijven.” Ze gaat haar gasten voor naar de VOC Suite, die toegankelijk is via grote openslaande deuren. Omdat haar dochter van 5 nog wel eens nieuwsgierig is naar de gasten, is de tussendeur naar het privéhuis op slot gedraaid.

„Morgenochtend klop ik aan en maak ik 'm open, en dan kunnen jullie het ontbijt naar binnen rijden.”

#### BONBONS EN WIJN

In het midden van de kamer staat een luxe, verstelbaar bed met aan de ene kant een zitje voor twee en aan de andere een fauteuil en een grote kast vol boeken, tijdschriften (onder meer de *Trouwen*, leuk voor pasgehuwden), dvd's en een Texelpuzzel. Terracotta tegels op de vloer, op de muur een oude kaart van Scandinavië. In de badkamer legt Antoinette uit hoe de regendouche werkt. Naast het vertrouwde Senseo-apparaat staan bonbons en een

fles wijn van het huis, maar voordat de kurk eruit gaat, geeft Antoinette nog een rondleiding door de tuin, naar verschillende zitjes, een boomgaard vol plukrijpe appels en een kampeerplek van 1500 vierkante meter. Aan een picknicktafel drinken we een glas, om vervolgens naar De Koog te fietsen en een hapje te eten. Als we 's avonds laat thuiskomen, wordt duidelijk dat we beter naar Antoinette hadden moeten luisteren. Ze had het nog zo gezegd: doe de buitenlamp aan als je weggaat. Want het is hier niet alleen doodstil, maar ook pikkedonker.

—Ruud Roodhorst



De Heerlyckheid van Texel  
Ruigendijk 27, De Koog,  
0222 317112

Standaardkamer voor twee  
€100 per nacht, inclusief  
ontbijt.  
Kamperen: €35 per nacht.  
**heerlijkheidtexel.nl**

#### BEOORDELING

Ontbijt	★★★★☆
Faciliteiten	★★★★☆
Karakter	★★★★☆
Locatie	★★★★★
Prijs/kwaliteit	★★★★☆