



## Modestad

# Istanboel

Mode-ontwerper Marc Jacobs shopt er voor inspiratie en topmodel Kate Moss struint er galerieën af. Istanboel is het nieuwe modemekka.

Tekst: Xaviera Aubri

### WAAROM NU?

Hoofdredacteuren van modeblad *Vogue* houden er 'global meetings' gevolgd door drankjes aan de Bosphorus. Missoni hield er een speciale modeshow in het Dolmabaçe paleis en *Sex & The City*-actrice Sarah Jessica Parker gaf er zonder aarzeling 10.000 dollar uit aan kaftans en geborduurde dekens. De stad die bekend stond om zijn stoffige straatjes, betegelde moskeeën en grote bazaar vol antieke (en minder authentieke) prullaria lokt nu ook fashionista's. Designers en confectieketens rennen om er *flagshipstores* te openen en

modefans verdringen zich om de creditcard te trekken.

### HOE ERHEEN?

Met het vliegtuig ben je binnen drie uur op je bestemming. Retourtjes zijn beschikbaar vanaf 250 euro, inclusief belasting en toeslagen. [transavia.com](http://transavia.com)

### HIP HOTEL

De stad barst van de waanzinnige boetiekhotels verstoppt tussen houten huizen en vervallen moskeeën. Goed voorbeeld is Witt Suites Hotel 1 in de wijk Çihangir. De suites (vanaf 225 euro) zijn gigan-

tisch, met groot bed, luxe keuken-eiland met hangende bar, badkamer met zeskoppige regendouche en een zithoek gestyled met abstracte lampen van Autoban, de Turkse equivalent van Marcel Wanders. [wittistanbul.com](http://wittistanbul.com) Museum Istanbul Modern 2 is op vijf minuten lopen afstand, waar moderne textielkunst van Ramazan Bayrakoglu en de expo *Uncanny encounters* met gevoelige portretten van zes vrouwelijke fotografen de ziel voedt. [istanbulmodern.org](http://istanbulmodern.org) Maak vervolgens een korte wandeling door de antieke wijk Cu-

kurma, waar ontwerper Marc Jacobs snuisterijen koopt als inspiratie voor zijn *special items*-collectie, richting centrum.

### KOOP-EXPEDITIE

Vanaf Taksim, een levendig plein gelegen aan Istiklal, de Kalverstraat van Istanboel, kun je goedkoop en snel met de metro richting Osmanbey. Vrijwel direct bij de halte begint het modedistrict van Nisantasi. Aan de Rumeli Cad zijn links en rechts kleine boetieks te vinden met snelle mode voor kleine prijzen. Een enkele outlet lokt shoppers naar binnen met inkoop-deals. Bij Adil Isik 3 beginnen de jurkjes bij 40 euro en zijn er zelfs kantoovriendelijke looks in de selectie voor carrièrevrouwen. [adilisik.com](http://adilisik.com) Vintagemode vindt men bij Ece Sukan Vintage Store 4 aan de Ahmet Fetgari Sokak, de winkel van de Turkse moderedacteur van *Vogue*, Ece Sukan. Het assorti-

Lounge: De prijzen zijn er schrikbarend, maar Reina is dan een topnachtclub.



## de overnachting

Op zoek naar een goed logeeradres in eigen land of net over de grens? AD Reiswereld helpt en gaat op pad als mystery guest.



## Complete stilte

Zó stil is het hier, dat je parachutisten uit een vliegtuig kunt horen springen. „Eerst draait de motor normaal, dan stationair. En daarna is het plop, plop, plop,” vertelt Antoinette Majoor. Het NK parachutespringen op Texel is gewoon vanuit haar achtertuin te volgen. Haar b&b De Heerlyckheid van Texel is niet makkelijk te vinden; slechts een vrolijk geschilderd bloemetje siert de brievenbus van het opgegeven adres. Een kronkelende oprit voert een duingebied in en waar de weg eindigt bij een wildrooster staan twee huizen. Het linker is een kapitaal pand met een rieten dak. Daarnaast een kleiner huis.